

## Informatie Kunstwerk

**Titel:** Kunsthekwerk



<b>Wijk:</b>	De Volgerlanden
<b>Toponiem:</b>	Vrouwgelenweg- Jacobuslaan
<b>Kunstenaar:</b>	Wout Admiraal ( - )
<b>Jaar van plaatsing:</b>	2011

## Omschrijving

Ambachtelijk smid Wout Admiraal heeft zich voor deze opdracht laten inspireren door de locatie. De Vrouwgelenweg, de historische lintbebouwing die door De Volgerlanden loopt, ontmoet hier de eigentijdse Vinex-architectuur. Dit levert een groot contrast op; tussen de verschillende bouwstijlen en tussen oud en nieuw. Admiraal past dit ook toe op het strakke en moderne hekwerk langs de Jacobustocht, door het hekwerk uit te laten groeien tot een ambachtelijk, uniek handgesmeed hekwerk.

In dit traditioneel gesmede hekwerk zijn aloude motieven verwerkt zoals het acanthusblad. In Nederland kennen we de acanthus als de stekelige berenklaauw. Deze plant met sierlijk krullende bladeren is veel gebruikt als versiering in de Oud-Griekse architectuur, op de kapitelen van zuilen en op friezen. Wout Admiraal combineert dit historische motief met verschillende (fantasie)bloemen; een roos en lelieachtige kelkbloemen. Wout Admiraal laat met dit hekwerk zien dat traditie en ambachtelijkheid heel goed samen kan gaan met verbeelding en fantasie.